

Sint-Jan vs. Sint-Jozef
(Pandora)



omdat de school beschikt over 3 grote gebouwen. Elk gebouw dateert uit een ander tijdperk. Het Sint-Jozefscollege is dan ook het oudste jezuïetencollege van België. Het werd reeds opgericht in 1622. Doorheen de tijd is het college uitgegroeid tot wat het vandaag de dag is.

Wat het lessenpakket betreft, kan je dezelfde klassieke richtingen volgen als in ons college. Aangezien het Sint-Jozefscollege over een geweldige sportaccommodatie beschikt (eigen zwembad, een basketzaal...) en zich vlak bij het grote park van Aalst bevindt, kan je er ook de richting sportwetenschappen volgen. Verder is er een internaat dat een 100-tal leerlingen kan huisvesten. De meeste internen zijn jongens. Dit jaar zijn er maar 27 meisjes op internaat.

Zoals jullie allemaal wel weten, luidt de slagzin van onze school 'kritisch denken'. Bij onze collega's in Aalst is de leuze 'vrijheid en verantwoordelijkheid'. Het is opmerkelijk hoeveel inspraak de leerlingenraad heeft in het schoolgebeuren. Zo loopt er momenteel een project rond het milieu. Dit wordt gepromoot door de leerlingenraad, wat het project ook veel aantrekke-

lijker maakt voor de leerlingen. Iedereen doet enthousiast mee en zorgt op die manier voor een minimale afvalberg op school. Aangezien de rol van de leerlingenraad zo groot is, is het dus ook belangrijk dat de leerlingen op een intelligente manier omgaan met deze verantwoordelijkheid en vrijheid. In het kader van het verantwoordelijkheidsgevoel kunnen elk jaar een 50-tal leerlingen naar Indië reizen tijdens de kerstvakantie. De school organiseert deze reis met een oudleerling die daar ter plaatse werkt. De deelnemers worden verondersteld zelf initiatief te nemen en deze reis zelf te bekostigen, bijvoorbeeld door het organiseren van spaghetti-avonden.

Ik nam afscheid van het sympathieke college tijdens de namiddagpauze. Het was een enorm verrijkend bezoek. Misschien was ik overweldigd door de fantastische accommodatie van de school, door het vriendelijke enthousiasme van de mensen die me hebben rondgeleid, door het Nederlandstalige karakter van de school en zijn omgeving... ik weet het niet, maar ik ging met een gelukkig gevoel terug naar Brussel. Allicht hebben de leerlingen van Sint-Jozef ook al eens last van de dagelijkse sleur, zware overhoringen, veeleisende leerkrachten en hoge werkdruk. Gemakkelijker dan bij ons zullen de leerlingen het ook niet hebben. Ergens ben ik toch ook een beetje fier dat ik op Sint-Jan zit. De school maakt het ons vaak niet gemakkelijk, maar moeilijk gaat ook en maakt ons harder naar de toekomst toe. Eén ding heb ik al zeker geleerd: 'Het is belangrijk om kritisch te denken'.

PS.: Bij deze wil ik de directie en het personeel van het Sint-Jozefscollege hartelijk danken voor hun medewerking en hun geweldig onthaal.

Katrien Vermeulen (5C)

