

Poëzie in de klas

De leerlingen van het tweede jaar lieten zich opnieuw van hun beste kant zien. De poëzieweek liep van 27 januari tot 2 februari en had als thema 'Natuur'. Geniet mee van deze poëtische parels van Alexander Bloeyaert Ghysens en Sélène Van Wijnendaele (2GRLAa) en Louise Persoons (2MTWa).

2GRLA.a

MEDITATIE

Gezeten op mijn bladermat
mijn handen als een kom
zet ik mijn babbelbox uit
en ontvang de geluiden rondom
Frisse lucht komt binnen
Ik voel me licht en verdoofd
Ik vergeet al mijn zorgen
Rust in mijn hoofd

#meditatie #rust #stilte #natuur



vrijheid

een zachte bries op mijn wangen
snelle passen laten manen vliegen
wachtend voor de hindernis die ons pad kruist
en dat we even niks meer voelen
tot je hoeven de grond raken

Sélène Van Wijnendaele
2GRLAa
18

Corona



De verbondenheid met de natuur is flink gegroeid
Toen corona zich met ons leven had bemoeid
Het hele land in hun huis
En elke avond opnieuw gekluisterd aan de buis
Wat populair was, was het bellen
Maar ook naar de supermarkt snellen
Weg met ons oude leven
Waar is mijn sociaal contact gebleven?
Corona zal nog wel even duren
Maar laten we hopen dat we niet nog eens vastzitten
Tussen vier muren

#corona #vrijheid #lockdown