

Een eigen klaslied

In de lessen muziek werden onze leerlingen van het eerste jaar sinds begin februari omgetoverd in echte singer-songwriters. Elke klas schreef namelijk zijn eigen klaslied. Dat hiervoor veel concentratie en reflectie nodig was, werd al snel duidelijk. We schreven een tekst (en pasten deze nadien meermaals aan in functie van de muziek), bedachten een passende melodie, leerden iets over akkoorden, testten allerlei klankkleuren uit, experimenteerden met ritmes... Het was een wekenlang proces van kritisch luisteren, bijsturen, meningen formuleren, oefenen en heel veel herhalen.

Na een tiental lessen waren we klaar voor de opname van het klaslied in de feestzaal. We zorgden ervoor dat alle stemmen en instrumenten mooi in balans waren met diens dynamiek. Door veel geduld en concentratie streefden we elke nieuwe poging naar een foutloze uitvoering van het nummer... Het harde werk werd beloond. Elke klas heeft nu haar eigen klaslied rond 'vriendschap' en daar mag iedere leerling erg fier op zijn!

1LAa – Wereld van verschil

1LAb – Het was maar een droom



1LAc – Onze achtbaan

1LAd – Dat is een vriend:



1LAe – Een wereld vol kleur

1LAf – We zijn er voor elkaar



1MTWa1 en 1MTWb1 – Reflet Des Choses

1MTWa2 en 1MTWb2 – Vriendschap is vertrouwen



1MTWc1 en 1MTWd1 – Marie et moi

1MTWc2 en 1MTWd2 – Iedereen is anders

