

Platowedstrijd

Hoe doorsta je als knap, succesvol en invloedrijk politicus de confrontatie met een figuur als Socrates, die integendeel leeft voor zijn principes en zich nooit laat leiden door uiterlijk vertoon? Over deze vraag braken onze Grieken van het laatste jaar zich gisteren het hoofd tijdens de jaarlijkse Platowedstrijd. In competitie met leeftijdsgenoten van over heel Vlaanderen trachtten ze eerst het Grieks van Plato om te zetten in vlot Nederlands om daarna in een essay te reflecteren over de thematiek. Treedt een van hen weldra toe tot het selecte kransje van laureaten?

