

Initiatie ijshockey

Nadat in het eerste trimester 2SPb de schaatsbaan in Liedekerke al onveilig had gemaakt terwijl ze kennis maakten met ijshockey, was het in januari de beurt aan 2SPa.

Twee dinsdagnamiddagen trokken ze met de fiets naar de ijshal van Liedekerke. Daar aangekomen stond een deel van de piste gereserveerd klaar voor de klas. Zalig veel ruimte dus, want de andere bezoekers mochten dus niet schaatsen op het gereserveerde deel.

De eerste keer was het voornamelijk een verkenning van ijsschaatsen met een stick en puck. In een eerste poging tot wedstrijdje ontstond er een opeenstapeling van valpartijen. De sticks vlogen in het rond, maar de goesting werd alleen maar groter.

De tweede dinsdag was er een merkbaar verschil en viel het op dat op korte tijd mooie vorderingen werden gemaakt. Deze twee namiddagen smaakten naar nog meer. Het werd een boeiende kennismaking met een minder gekende sport.

Op beide dinsdagen was de zon van de partij en dit was aardig meegenomen tijdens de fietstochten heen en terug.

Voor herhaling vatbaar!