

Studiereis 5de jaar – Westhoek

Onze vijfdejaars reisden terug in de tijd en ontdekten het leven aan het front in de Westhoek. Van onderduiken in een dug-out tot heuse schijnmanoeuvres in de loopgraven, op allerlei manieren ervaarden ze de harde realiteit van WOI. In het Engelse Talbot House in Poperinge genoten de taalklassen van een echte Britse theepauze, omringd door meeslepende verhalen uit de oorlog. Andere klassen trokken eropuit voor een groene wandeling door Mesen of een indrukwekkende Battlefield Tour langs plaatsen die tot nadenken stemden.

Een dag vol indrukken en reflectie!

