

# Studiereis naar Trier – 2de jaar

Dag 1:

Trier, een plek waarvoor we graag heel vroeg onze wekker zetten. Na de busrit konden we even onze benen strekken in het park. De eerste dag was goed gevuld met heel wat bezoeken, alles in het teken van de rijke geschiedenis van de stad. We leerden in het museum meer over de Romeinse tijd. We zagen er onder andere mozaïeken, bouwwerken en beeldhouwwerken. De Kaiserthermen zijn nu indrukwekkende ruïnes, met ondergrondse gangen. Ooit waren dit één van de grootste badhuizen van het Romeinse rijk, waar je kon genieten van koude en warme baden. Ook de ruïnes van de Barbarathermen en het amfitheater stonden nog op de planning. Wist je dat hier lang geleden gladiatorengevechten plaats vonden? 's Avonds gingen we met de klas op restaurant een lekker typisch gerecht eten. Daarna vertrokken jongens en meisjes elk naar hun eigen herberg.

*Alexine Vermeulen (2SPa)*

Dag 2:

Na een gezellige nacht moesten we vroeg uit de veren. Beneden stond er een heerlijk ontbijt op ons te wachten. We vertrokken met de bus, om aan te komen aan de volgende bestemmingen: de Dom, de Marktplatz en de presentatie over de dagindeling van de Romeinen. Na de vrije tijd, vertrokken we terug naar België met de bussen. Na vele tussenstops, presentaties en veel lekker eten kwamen we rond 21:00 aan op school. Het was een vermoeiende maar heel leerrijke en avontuurlijke reis!

*Lily Versporten (2SPa)*

Bekijk alle **foto's** van deze studiereis via [deze link](#).

